

# 73.000 wanbetalers verdwijnen in het niets

## 'Schuld van spookburger wordt zo steeds groter'

**ROTTERDAM** | Nederland heeft er nog eens 10.000 'spookburgers' bij gekregen. Dit zijn mensen die hun rekeningen niet meer betalen en vervolgens met de noorderzon vertrekken. Kredietverstrekkers en banken blijven gefrustreerd achter.

NATASJA DE GROOT

In amper anderhalf jaar tijd is het aantal wanbetalers dat van de radar is verdwenen gestegen naar bijna 73.000. Zo blijkt uit de laatste cijfers van het Bureau Krediet Registratie (BKR) uit Tiel. Het gaat waarschijnlijk om mensen die met zulke grote schulden zitten dat ze hun situatie niet meer overzien en besluiten op te gaan in het niets.

Volgens zegsvrouw Susan Versteeg van het BKR hangt die toename sterk samen met de groei van het aantal mensen met betalingsproblemen. Inmiddels telt ons land al meer dan 700.000 mensen met problematische schulden.

Directeur Jeanine van Noordenne van de Nederlandse Vereniging van Incassobureaus (NVI) ziet eveneens

een duidelijke link met de groeiende betalingsproblemen bij veel Nederlanders. „Sommige mensen weten zich echt geen raad meer met hun groeiende schulden en vluchten.”

Dat denkt ook Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht. „Voor sommige mensen is de druk van incassobureaus en deurwaarders zo groot, dat het hun enige uitvlucht lijkt te zijn: van de radar verdwijnen.”

Maar kan iemand echt zomaar van de aardbodem verdwijnen? Volgens deskundige Jungmann zal dat waarschijnlijk sterk afhangen van iemands persoonlijke situatie. Voor een zzp'er zonder kinderen is het wat makkelijker om een tijdje weg te duiken dan een stel met school-

gaande kinderen. „Maar,” zo waarschuwt ze, „de gevolgen zijn groot.”

Als ze een beroep willen doen op medische zorg, een uitkering of huisvesting, zullen ze zich op een bepaald moment bij de gemeente of een zorgverzekeraar moeten melden. Jungmann: „Daarom zou het goed zijn als we één loket krijgen waar zij terecht kunnen. Ik heb het

hebben, eerder psychische en lichamelijke klachten krijgen.”

En er is nog een goede reden te bedenken, want met hun vluchtgedrag verdwijnen de schulden nog niet, stelt Van Noordenne van de NVI. „Als mensen hun rekeningen niet betalen, lopen de schulden alleen maar op. Ze denken misschien even verlost te zijn van alle problemen, maar vroeg of laat lopen ze tegen de lamp.”

Voor de incassobureaus zijn de spookburgers ook een groeiend probleem.

Ze dringen er daarom bij het ministerie van Justitie op aan dat incassobureaus toegang krijgen tot de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

„Als we net als advocaten of gerechtsdeurwaarders toegerechtigd zijn tot de GBA, kunnen we meteen zien waar mensen naartoe zijn verhuisd. En als we mensen tijdig kunnen traceren, kunnen we ook voorkomen dat ze alleen maar dieper in de schulden terechtkomen.”



### De druk is groot. De enige uitvlucht die ze zien is van de radar verdwijnen

—Nadja Jungmann (schuldenlector)

hier niet over het kwijtschelden van de schulden, maar we moeten wel zorgen dat deze mensen ergens kunnen aankloppen voor hulp. Vooral ook omdat mensen die schulden

Naik op zijn eerste dag. Premier Narendra Modi wil met de benoeming niet alleen yoga maar ook traditionele, alternatieve medicijnen promoten. India streeft ernaar zijn aandeel in de wereldwijde markt voor alternatieve medicijnen te vergroten. Daar gaat naar schatting 80 miljard euro in om. „Yoga moet niet gewoon een oefening voor ons zijn, maar een manier om met de wereld en de natuur in verbinding te komen,” aldus Modi.

### Paus in actie tegen misbruik

**VATICANAANSTAD** | Klachten over ernstige misdrijven in de kerk, zoals kindermisbruik door geestelijken, moeten sneller worden afgehandeld. Daarom stelt paus Franciscus een nieuwe commissie in die achterstallige zaken bij de kerkelijke rechtbanken moet helpen afhandelen. In de commissie komen zeven kardinalen en bisschoppen te zitten. Franciscus heeft na zijn aantreden als paus vorig jaar gezegd dat hij doortastend wil optreden tegen seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk.



◀ Paus Franciscus.